



Badweg

Dit is jouw wegen die jouw afhaart naar de overkant
van na-hetblauw water. Deinend en zacht. Eiland waar jij
gestaag bent uitgedacht nu je naar varend zwijft
en door mijn pen schijft met jouw vaste hand.

Dichterbij kun ik niet zijn. Dit is wat ik het beste ken.
Wat wijft. (Gemis!) Het geeft niet dat de logge koud
is en zonder stem en vol van zachte wind. Hij is van jou.
Zingend kets ik op de Badweg dat ik hij je ben.

J. VAN DER STOEP
April 1952